

Al jaren had ik het voornemen om mee te gaan als vrijwilliger met een vakantie voor mensen met een beperking en in 2023 was daar de eerste mogelijkheid. Het leek mij geweldig om op vakantie te gaan met mensen met een beperking en zo wat voor hen te betekenen.

In de zomer van 2023 ben ik gaan zoeken op het internet naar een christelijke reisorganisatie die reizen organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze doelgroep spreekt mij het meeste aan. Mijn zorgervaring als verzorgende IG kan ik ook tijdens deze vakanties goed inzetten. Zo kwam ik terecht bij Ichthus Reizen en zag dat zij ook buitenlandse reizen aanbieden. Dat leek mij wel wat, zeker naast de identiteit die mij gelijk helemaal aansprak. Niet gebonden aan één kerk, maar mensen uit verschillende kerken met een christelijke/reformatorische achtergrond. Daarnaast spraken mij de foto's en de sfeer erg aan. Na een telefoontje met de voorzitter was het snel geregeld en heb ik mij opgegeven om mee te gaan voor zowel de winter- als de zomerreis. Zo heb ik beide soorten vakantie ervaren. Bij de wintersport verraste het mij welke mogelijkheden en toch zijn als je rolstoelafhankelijk bent. Ik zal dan ook nooit vergeten hoe bijzonder ik het vond dat de gasten met een zitski de berg af gingen. Mij was deze mogelijkheid onbekend. Het was heel gaaf om te zien, juist ook omdat er naar de mogelijkheden gekeken wordt in plaats van naar de beperkingen!

Maar ook tijdens de zomervakanties zijn er genoeg uitjes en activiteiten die te ondernemen zijn met de groep om zo met elkaar vakantie te vieren!

Tijdens de reizen sprak mij de sfeer, de ongedwongenheid en vooral de gelijkwaardigheid tussen de gasten en vrijwilligers mij aan. Het was één grote club mensen, heel gezellig. Velen kenden elkaar al maar als nieuweling wordt je ook direct opgenomen. Het trof mij dat meerdere gasten deelden veel vertrouwen in Ichthus te hebben. Door hun lichamelijke beperking lopen zij regelmatig tegen problemen aan maar bij Ichthus Reizen kun je er op rekenen dat alles goed is geregeld.

Ichthus Reizen zou ik zeker aanbevelen aan andere verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook hen die geen zorgervaring hebben zijn van grote betekenis. Het heeft mij veel voldoening gegeven. Voor mij is het ook een vakantie. Zelf ben ik dankbaar voor mijn gezondheid en de mogelijkheid door de Heere aan mij gegeven. Met alle liefde wil ik dit gebruiken voor een vakantie voor mensen met een beperking.

Hou je van een gezellig groep mensen, herken je je in een christelijke identiteit? Gun je je medemens met een beperking ook een vakantie.

Denk dat eens aan Ichthus Reizen!

▫ Anja van der Lee ▫

